



Een beetje Chiro humor.....

Volgens de kalender is het najaar aangebroken, maar zo voelt het nog lang niet....dus daar gaan we het nog niet over hebben. In plaats daarvan een beetje Chiro humor.

7 redenen om NIET naar de Chiropractor te gaan:

1. U heeft geen wervelkolom. Als u zonder wervelkolom bent geboren dan hoeft u zich geen zorgen te maken over wervelkolom degeneratie.
2. Als u het niet kan zien, zal het wel goed zijn. Huid, ogen, haar, tanden.....dit zijn hele belangrijke delen van het lichaam omdat andere mensen ze kunnen zien. Als de wervelkolom ECHT belangrijk was zou hij aan de voorkant van het lichaam zitten waar iedereen hem kan zien.



3. U bent gek op medicijnen. Risico's nemen maakt het leven zoveel leuker. Duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, verstopping, (en nog veel meer en veel erger)..... Wat is er nou niet leuk aan bijwerkingen?
4. De verzekering vergoedt niet alles. Als de verzekering Chiropractie niet helemaal vergoedt, dan heeft u het vast niet nodig.
5. De Chiropractor schrijft geen recepten voor. Waarom zou u naar een dokter gaan als hij u geen medicijnen voorschrijft?
6. De Chiropractor denkt dat uw levensstijl invloed heeft op uw gezondheid. Hij heeft zeker nog nooit van genen gehoord. Iedereen weet dat je alleen ziek wordt als je slechte genen hebt.
7. Hij wilt dat u tussen de correcties ook overal rekening mee houdt. Voldoende rust neemt, maar ook in beweging blijven, water drinken, positief denken en ook nog gezond eten. Weet de Chiropractor niet hoe druk u het heeft....

Like ons op



Graag weer tot ziens bij ons in de praktijk!

André de Voos
chiropractor